

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ



Συναδέλφισσα, συνάδελφε,

- που βιώνεις καθημερινά την αγωνία για την επαγγελματική σου επιβίωση,
- που βρίσκεσαι ανάμεσα στις συμπληγάδες των φαρμακοβιομηχανιών, των χονδρεμπόρων, των μεγαλοφαρμακοποιών, της ΕΕ και της πολιτικής των κομμάτων που τους στηρίζει.
- που βιώνεις, όπως και όλοι οι εργαζόμενοι τη φοροεπιδρομή, τα χαράτσια, τη διάλυση των ωραρίων, τα χρέη από τα δάνεια, την εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση των κοινωνικών αναγκών, όπως στην υγεία και την παιδεία.
- που βιώνεις τη χωρίς τέλος επίθεση της κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ στα λαϊκά δικαιώματα στο βωμό της καπιταλιστικής κρίσης και της ανάπτυξης υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων.

Εσύ συναδέλφισσα και συνάδελφε δεν είσαι δεν είσαι μόνος σου, όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε, έχουμε τα ίδια προβλήματα με κοινή αιτία, τον ίδιο εχθρό, τον ίδιο κοινό δρόμο να βαδίσουμε...

Κανένας από εμάς να μη λυγίσει, κανένας μόνος του στην κρίση!



ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ-ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΕ ΤΑ ΛΑΪΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΨΗΦΙΣΤΕ ΔΗΠΑΚ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

Αξιολόγησε τις αιτίες της σημερινής κατάστασης, τις εξελίξεις και πάρε θέση.

Οι εκλογές στους φαρμακευτικούς συλλόγους γίνονται σε περίοδο πολύ κρίσιμη. Η καπιταλιστική οικονομική κρίση στην Ελλάδα και διεθνώς βαθαίνει. Παράλληλα βαθαίνει και η επίθεση στο σύνολο των δικαιωμάτων μας. Η αντιλαϊκή επίθεση δεν προέκυψε την τελευταία τριετία μαζί με το μνημόνιο, δεν την έφερε το υψηλό δημόσιο χρέος, δε θα τερματιστεί με την ανάκαμψη και τον περιορισμό του χρέους, εάν φύγει η τρόικα και ολοκληρωθεί το μνημόνιο. Είναι συνέχεια της πολιτικής που εφάρμοσαν οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ τις τελευταίες δεκαετίες και στήριξαν τα κόμματα της ΕΕ και του Μάαστριχ. Αυτή η πολιτική εφαρμόστηκε στις πλάτες των εργαζόμενων την περίοδο της ανάπτυξης και σήμερα στο πλαίσιο της κρίσης προωθεί μέτρα που είναι «θανατηφόρα» για τους εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους, λαϊκά στρώματα, είναι όμως αναγκαία για τη διασφάλιση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων της Ελλάδας και της ΕΕ στο διεθνή ανταγωνισμό.

Η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, οδηγεί στη συγκέντρωση όλων των κλάδων της οικονομίας και στο φάρμακο, σε λιγότερες και ισχυρότερες επιχειρήσεις στην οικονομική ασφυξία των μικρών αυτοαπασχολούμενων φαρμακοποιών.

Η διαχείριση της καπιταλιστικής κρίσης και ανάπτυξης, είτε με ευρώ είτε με εθνικό νόμισμα, είτε με «συνταγή» ΟΜΠΑΜΑ - ΔΝΤ για κούρεμα είτε με «συνταγή» ΜΕΡΚΕΛ - ΕΕ για επιμήκυνση του χρέους, επιφυλάσσουν διαρκή αντιλαϊκά μνημόνια, χτύπημα των λαϊκών δικαιωμάτων, ένταση των κατασταλτικών μέτρων, την επιβολή του δόγματος «Νόμος και Τάξη». Απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις απάντηση μπορεί να δώσει μόνο ένα μαζικό, οργανωμένο, καλά προετοιμασμένο εργατικό - λαϊκό κίνημα που θα συγκρουέται με τα μονοπώλια, την ΕΕ, την τρόικα, την κυβέρνηση.

Γι' αυτό βασικό κριτήριο της ψήφου είναι η ενίσχυση του κινήματος των αυτοαπασχολούμενων φαρμακοποιών με χαμηλά εισοδήματα σε συμμαχία με τα λαϊκά στρώματα:



- Που θα μπορεί να βάζει φρένο και ταυτόχρονα θα παλεύει για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής και των μέτρων υπέρ των μονοπωλίων και των «υγιών επιχειρηματιών».
- Που θα παλεύει για να πάψει το φάρμακο και η Υγεία να είναι εμπόρευμα.
- Που θα έχει προοπτική την ανατροπή της εξουσίας των μονοπωλίων και της ΕΕ, για μία φιλολαϊκή ανάπτυξη με το λαό κυρίαρχο του πλούτου που παράγει.
- Για τη μαζική καταδίκη και απομόνωση της εγκληματικής - ναζιστικής συμμορίας της Χρυσής Αυγής. Να ξεριζωθεί από τους τόπους

δουλειάς και τους κλάδους το τέρας της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας και εκμετάλλευσης, της εργοδοτικής και κρατικής τρομοκρατίας.

Γι' αυτό το κίνημα, με αυτά τα χαρακτηριστικά και στόχους σε καλούμε να συμβάλλεις και με τη ψήφο σου στηρίζοντας την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η επίθεση στην Υγεία και στα δικαιώματά μας

Η σημερινή άθλια κατάσταση είναι αποτέλεσμα της πολιτικής όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και της σημερινής συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, που θεωρεί τη δημόσια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του λαού ως «κόστος» για το κεφάλαιο και το κράτος του, που εμποδίζει την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτή είναι η αιτία της κρατικής υποχρηματοδότησης των ασφαλιστικών ταμείων, του ΕΟΠΥΥ, των δημόσιων νοσοκομείων και των Κ.Υ., της πολιτικής περικοπών στη συνταγογράφηση και στην ασφαλιστική αποζημίωση των φαρμάκων. Αυτή είναι η αιτία που δημιουργεί τα προβλήματα στην έγκαιρη αποζημίωση των φαρμακοποιών, την επιβολή του rebate.

Την πολιτική περικοπών της κρατικής - ασφαλιστικής δαπάνης υπηρετούν οι «κλειστοί» προϋπολογισμοί για φάρμακα και υπηρεσίες υγείας, ενισχύοντας την ανταποδοτικότητα και μειώνοντας τη δωρεάν δημόσια παροχή τους. Η διαπραγμάτευση τιμών που θα κάνει ο ΕΟΠΥΥ με τη σημερινή ή τη νέα του μορφή για την αγορά υπηρεσιών υγείας και φαρμάκων επιδιώκοντας χαμηλότερες τιμές, θα ευνοήσει τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους στην υγεία - φάρμακο και όχι τους αυτοαπασχολούμενους υγειονομικούς ενώ δε πρόκειται να αυξήσει τις παροχές στους ασφαλισμένους.



Τώρα πια ξέρεις.

**Τα μέτρα δεν είναι προσωρινά, ούτε τα τελευταία.
Τα μέτρα δεν τα επιβάλλει η ΤΡΟΪΚΑ στη Συγκυβέρνηση.
Είναι μέτρα που περιλαμβάνονται στα προγράμματα της ΝΔ και ΠΑΣΟΚ και τις αποφάσεις της Ε.Ε.**

Παρόμοια μέτρα παίρνουν σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. Είτε έχουν μνημόνιο είτε όχι. Είτε έχουν μεγάλο δημοσιονομικό χρέος είτε όχι. Είτε είναι στο ευρώ είτε όχι. Παντού προχωράνε σε περικοπές στην υγεία - πρόνοια - φάρμακο, σε απολύσεις στο δημόσιο, σε ιδιωτικοποίηση νοσοκομείων. Είναι μέτρα που η ΕΕ με την στήριξη των κομμάτων του ευρωμονόδρομου προετοιμάζουν πολλά χρόνια πριν την εκδήλωση της κρίσης.

Αυτό προσπαθούν να κρύψουν όλοι όσοι - ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ κλπ. - ισχυρίζονται ότι τα μέτρα παίρνονται επειδή η συγκυβέρνηση είναι υποταγμένη στην ΤΡΟΪΚΑ, στη Γερμανία. Αθρώνουν έτσι την πολιτική της Ε.Ε. τους επιχειρηματικούς ομίλους, συνολικά το καπιταλιστικό σύστημα. Κρύβουν ότι όσο η οικονομία είναι στα χέρια των επιχειρηματικών ομίλων, όσο η Ελλάδα είναι στην Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ, όσο η εξουσία είναι στα χέρια των μονοπωλίων, η αντεργατική επίθεση που οδηγεί στην εξαθλίωση των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων δε θα έχουν τέλος.

Την πολιτική της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας στο χώρο των φαρμακείων στηρίζουν οι άλλες δυνάμεις στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους. Με την «αντιμνημονιακή» ρητορεία τους, επιδιώκουν να συγκαλύψουν ότι η διαφορά τους αφορά τη «συνταγή» των μέτρων που εφαρμόζονται και προετοιμάζουν την επέλαση των αλυσίδων φαρμακείων και των σουπερμάρκετ.

Αξιοποίησε την πείρα σου, μετέτρεψέ την σε δύναμη διεκδίκησης και αγώνα

Θυμήσου... Όταν η κυβέρνηση άνοιγε το δρόμο για τη διάλυση – απελευθέρωση του ωραρίου,(νόμος 3918/2011) η πλειοψηφία των παρατάξεων στον ΠΦΣ και στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους περιοριζόταν στη διαπραγμάτευση της «λιγότερο επώδυνης» εφαρμογής του. Σε ένα τέτοιο μέτρο που ευνοεί μόνο τους μεγαλοφαρμακοποιούς, πρόβαλλαν τη δυνατότητα «ρυθμίσεων» που δήθεν δε θα θιχτούν οι «μικροί» φαρμακοποιοί και ότι μπορεί να αξιοποιηθεί ως τρόπος κάλυψης των απωλειών στο εισόδημα του φαρμακοποιού. Χτύπησαν με όλα τα μέσα την προσπάθεια της ΔΗΠΑΚ για συντονισμό με τους υπόλοιπους υγειονομικούς, τους ασθενείς μας, τους εργαζόμενους και την λαϊκή οικογένεια για την πλήρη απόρριψη της διεύρυνσης του ωραρίου.

Θυμήσου... την ώρα που κυβέρνηση, ΕΕ και ΔΝΤ μεθοδεύουν την «απελευθέρωση» των ΜΗΣΥΦΑ, οι συνδικαλιστικές ηγεσίες στους φαρμακευτικούς συλλόγους στήριζαν την πολιτική που με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί στην αύξηση της τιμής των ΜΗΣΥΦΑ, έβαζαν πλάτη εξυμνώντας την ελεύθερη αγορά στο φάρμακο, θυσιάζοντας τα δικαιώματα των ασθενών μας. Σήμερα τσακίζονται και τα συμφέροντα της πλειοψηφίας των φαρμακοποιών, που δεν θα μπορούν να ανταγωνιστούν τις τιμές των μεγαλοφαρμακοποιών και των σουπερ μάρκετ. Ανοίγει παράλληλα ο δρόμος της πλήρους απελευθέρωσης της αγοράς φαρμάκου, της κυριαρχίας δηλαδή των

μεγαλοεπιχειρηματιών στον κλάδο.

Θυμήσου... Όταν φαρμακοβιομήχανοι και χονδρέμποροι με την «πολιτική πιστώσεων» τσακίζουν το μικρό φαρμακείο, οι συνδικαλιστικές ηγεσίες περιορίζονται να «διεκδικούν» την τήρηση της σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ για αποπληρωμή σε 60 μέρες. Την ίδια ώρα βέβαια μεγαλοφαρμακεία - επιχειρήσεις που μπορούν να δουλεύουν 60 και 90 ώρες την εβδομάδα, που μπορούν να διασφαλίζουν τεράστιο τζίρο, θα μπορούν και «εκπτώσεις» επί των αυξημένων τιμών (ΜΗΣΥΦΑ, βιταμίνες κλπ) να κάνουν και μεγαλύτερες πιστώσεις 90 έως και 120 ημερών να διασφαλίζουν από τους χονδρέμπορους. Αυτοί είναι οι νόμοι της ζούγκλας της «ελεύθερης αγοράς», της «υγιούς επιχειρηματικότητας» που στηρίζουν οι παρατάξεις που ηγούνται στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους και διεκδικούν την ψήφο σου ...

Θυμήσου... Όταν οι κυβερνήσεις ΕΕ, ΔΝΤ προωθούσαν τις περικοπές στις δημόσιες δαπάνες για την υγεία και τη συνταγογράφηση με βάση την δραστική ουσία για να αυξήσουν την συμμετοχή των ασθενών, οι συνδικαλιστικές ηγεσίες που σήμερα με αντιμνημονιακή ρητορεία διεκδικούν τη ψήφο σου, υπερθεμάτιζαν στέλνοντας επιστολές στην τρόικα για να επιταχύνουν τους ρυθμούς. Σπέρνουν αυταπάτες ότι αν γίνουμε οι πρόθυμοι στην διάλυση των δικαιωμάτων ασθενών, θα εξαιρεθούμε από την επίθεση των μονοπωλίων.

Θυμήσου... Όταν η κυβέρνηση μας άφηνε απλήρωτους, οι ίδιες παρατάξεις και με πρωτεργάτες τις δυνάμεις της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ – ΔΗΜΑΡ, προώθησαν ως μορφή πάλης την άρση επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων. Μας καλούσαν να αντιπαρατεθούμε με τους ασθενείς μας, να τους βάλουμε μπροστά ως ασπίδα. Υπονόμευσαν την ανάγκη οικοδόμησης κοινωνικής συμμαχίας ενάντια στον κοινό αντίπαλο, ενώ έδωσαν την ευκαιρία στην κυβέρνηση να συκοφαντεί τα δίκαια αιτήματά μας και να δημαγωγεί παίζοντας τον υπερασπιστή της υγείας του λαού!



Σκέψου... Την ίδια περίοδο όπου τα χρέη του ΕΟΠΥΥ και των ασφαλιστικών ταμείων συσσωρεύονταν, οι πολυεθνικές φαρμάκου, φαρμακοβιομήχανοι και φαρμακέμποροι, απαιτούσαν την αποπληρωμή της φαρμακευτικής δαπάνης τοις μετρητής, δημιουργούσαν ελλείψεις σε φάρμακα. Για να διαφυλάξουν τα κέρδη τους, για να «μειώσουν τις επισφάλειες» έπαιζαν με την υγεία του Ελληνικού λαού. Αυτή την πολιτική απαίτησης τοις μετρητοίς αποπληρωμή, την μετέφεραν οι χονδρέμποροι (και συνεταιρισμοί μας!) στους φαρμακοποιούς, δημιουργώντας ασφυκτική πίεση. Η λειτουργία των νόμων της ζούγκλας και της ελεύθερης αγοράς

υπαγόρευε στις πλειοψηφίες στους ΦΣ, (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ), να παίξουν το παιχνίδι των φαρμακοβιομηχάνων – πολυεθνικών για «περιορισμό της επισφάλειας» στις πλάτες των ασθενών μας. Αυτό το βάφτιζαν κινητοποίηση! Άνοιξαν τον δρόμο για να χτυπηθεί η συλλογική σύμβαση, να προστρέξουν επιχειρηματίες φαρμακοποιοί, να ζητήσουν ατομικές συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ. Σκέψου πόσο θα επιτάχυνε το τσάκισμα μικρών φαρμακοποιών η λογική «ανταγωνισμού» για τη σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, με κριτήρια ποιός έχει τη δυνατότητα να αναμένει μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα για την αποζημίωση της φαρμακευτικής δαπάνης.

Δεν μπορεί να απαιτούν από τον φαρμακοποιό να πληρώνει τοις μετρητής φάρμακα και ΦΠΑ που το κράτος και ο ΕΟΠΥΥ χρωστάει.

Μπορούμε άμεσα σήμερα να απαιτήσουμε να μην γίνουμε θύματα της πολιτικής περικοπών που έχει τσακίσει τα ασφαλιστικά ταμεία. Να μην καταβάλλονται ο ΦΠΑ και οι οφειλές μας στους φαρμακέμπορους, αν πρώτα δεν εξοφληθούμε από τον ΕΟΠΥΥ.

Οι ηγεσίες στους Φαρμακευτικούς συλλόγους, με την στήριξη τόσο των παρατάξεων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ όσο και των «αριστερών» του ΣΥΡΙΖΑ – ΔΗΜΑΡ προσπαθούν να μας πείσουν ότι διέξοδος είναι να αποδεχτούμε τη βαρβαρότητα της ελεύθερης αγοράς, να αποδεχτούμε τους κανόνες της ζούγκλας του ανταγωνισμού και στη λογική «το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό» να ... συνεταιριστούμε ώστε να μοιάζουμε μεγαλύτεροι. Η διαμόρφωση του «νομικού πλαισίου» για τους συνεταιρισμούς στο χώρο του φαρμακείου θα λειτουργήσει ως το εργαλείο για την συγκρότηση αλυσίδων και σουπερμάρκετ φαρμάκου τσακίζοντας πρακτικά τα μικρά φαρμακεία. Οι αλυσίδες φαρμάκου μπορούν να λειτουργήσουν, σε πρώτη φάση, με ιδιοκτήτες φαρμακοποιούς, σε αυτό δεν έχουν πρόβλημα τα μονοπώλια, αφού το δεδομένο αποτέλεσμα είναι ότι θα πνίξουν τα μικρά φαρμακεία.

Σκέψου... Οι προμηθευτικοί συνεταιρισμοί φαρμακοποιών προστάτησαν τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους συναδέλφους από την «πολιτική πιστώσεων» των φαρμακοβιομηχάνων ή στο πλαίσιο του ανταγωνισμού και της ελεύθερης αγοράς, κλιμάκωναν την πίεση σε αυτοαπασχολούμενους συναδέλφους δίνοντας μικρές πιστώσεις ή απαιτώντας πληρωμή τοις μετρητοίς;

Αυτοί που σου λένε να στηρίξεις τους «συνεταιρισμούς φαρμακείων» για να σωθούμε, στην πράξη κλείνουν το μάτι στις μετοχικές ανώνυμες εταιρίες πώλησης φαρμάκου.

Τα καλέσματα των ηγεσιών στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους και τον ΠΦΣ, ήταν καλέσματα ήττας και συμβιβασμού. Δε μπορούν να υπερασπιστούν τους αυτοαπασχολούμενους φαρμακοποιούς χαμηλού εισοδήματος γιατί πίνουν νερό στο όνομα της ελεύθερης αγοράς και της ζούγκλας του ανταγωνισμού, που οδηγεί στην κυριαρχία των επιχειρηματικών ομίλων στο χώρο του φαρμακείου. Όποιο μέτρο κι αν παρθεί στη βάση της «ανταγωνιστικότητας» και της επιχειρηματικής δράσης οδηγεί στην ισχυροποίηση των μεγαλοεπιχειρηματιών και στην επιδείνωση της δικής μας θέσης. Η λύση δε βρίσκεται ούτε στην ενίσχυση των κανόνων της αγοράς, ούτε στις επικίνδυνες αυταπάτες του ΣΥΡΙΖΑ για τις δήθεν δυνατότητες κανόνων και ρυθμίσεων που μπορούν να βγουν ωφελημένοι, οι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι αυτοαπασχολούμενοι φαρμακοποιοί και οι ασθενείς.

Η ΔΗΠΑΚ Φαρμακοποιών είναι η μοναδική παράταξη που εξαρχής εντόπισε το πρόβλημα αναδεικνύοντας την στόχευση - στρατηγική των κυβερνήσεων, της ΕΕ και του ΔΝΤ. Η εφαρμογή των νόμων της ζούγκλας, της ελεύθερης αγοράς, η διαμόρφωση των αντικειμενικών προϋποθέσεων για την επέκταση των μονοπωλιακών ομίλων στο χώρο του λιανικού εμπορίου φαρμάκου είναι η αιτία όλων των προβλημάτων που βιώνουμε, ωράριο λειτουργίας, απελευθέρωση σε πρώτη φάση των ΜΗΣΥΦΑ κλπ.

Υπάρχει διέξοδος, στην κατεύθυνση ρήξης με την πολιτική μονοπωλίων, ΕΕ, και των κυβερνήσεων που υπηρετούν τα συμφέροντά τους.

Με αγωνιστική συσπείρωση των αυτοαπασχολούμενων φαρμακοποιών μικρού εισοδήματος και συμμαχία με τους ασθενείς μας, τη λαϊκή οικογένεια.



Είναι κοινός ο αντίπαλος, τα μονοπώλια και οι επιχειρηματίες που λυμαινονται την υγεία και το φάρμακο. Απέναντί τους να ορθώσουμε τον ριζοσπαστικό πόλο στο χώρο των αυτοαπασχολούμενων φαρμακοποιών και άλλων συναδέλφων υγειονομικών. Να δυναμώσουμε την Επιτροπή Αγώνα, να οργανώσουμε τους αγώνες, τις κινητοποιήσεις, τη συμπόρευση με τους συμμάχους μας. Τα πρώτα βήματα έχουν γίνει και έδειξαν την δυναμική και τις δυνατότητες που υπάρχουν.

Υπάρχει θετική πείρα από τις πρωτοβουλίες της επιτροπής αγώνα αυτοαπασχολούμενων υγειονομικών μαζί με συναδέλφους μηχανικούς και δικηγόρους για την υπεράσπιση των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων.

Αντίστοιχα όταν ακυρώθηκε η απόφαση του δήμου Αθηνών για ωράριο 62 ωρών την εβδομάδα, με την άμεση και αποφασιστική παρέμβαση – παράσταση διαμαρτυρίας της Επιτροπής Αγώνα Αυτοαπασχολούμενων Υγειονομικών, μαζί με την ομοσπονδία φαρμάκου και δυνάμεις του ΠΑΜΕ Υγείας Πρόνοιας.

Η δυναμική αυτής της συμμαχίας και πάλης μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματική κλιμάκωση της πίεσης, στην απόσπαση κατακτήσεων, στην ανακούφιση από την αντιλαϊκή επίθεση από τη στιγμή που συνδέεται με την προοπτική βαθύτερων κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών αλλαγών, για την ανάπτυξη που κριτήριο θα έχει την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών.

Η υγεία και το φάρμακο πρέπει να είναι αγαθά και αυτό διασφαλίζεται μόνο με την ανάπτυξη ενός αποκλειστικά δημόσιου, σύγχρονου και δωρεάν συστήματος υγείας – πρόνοιας, με την κοινωνικοποίηση των επιχειρηματικών ομίλων στην υγεία και το φάρμακο και κάθε επιχειρηματικής δράσης. Με την ανάπτυξη κρατικού φορέα, που θα διασφαλίζει την έρευνα, παραγωγή, έλεγχο, εισαγωγή και δωρεάν χορήγηση φαρμάκου από τα δημόσια νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας και από το δίκτυο των συνοικιακών κρατικών φαρμακείων, με ιατρική συνταγή σε όποιον το έχει ανάγκη.

Από αυτόν τον κρατικό φορέα φαρμάκου έχουν να χάσουν μόνο οι «εχθροί» μας, οι βιομήχανοι και τα μονοπώλια φαρμάκου. Αντίθετα ο εργαζόμενος επιστήμονας φαρμακοποιός, θα διασφαλίσει ουσιαστική ανάδειξη των επιστημονικών του αρμοδιοτήτων, του κομβικού του ρόλου στη διασφάλιση ποιοτικής και ασφαλούς φαρμακευτικής περίθαλψης, ενώ παράλληλα θα διασφαλίσει πλήρη εργασιακά, κοινωνικά, ασφαλιστικά δικαιώματα, μακριά από τον ανταγωνισμό και τη ζούγκλα της ελεύθερης αγοράς.

Ο αυτοαπασχολούμενος φαρμακοποιός έχει μόνο να κερδίσει από αυτή την συμμαχία με τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα ενάντια στα μονοπώλια υγείας, ενάντια στους φαρμακοβιομήχανους και τους μεγαλέμπορους. Αντίθετα η αυταπάτη της συμμαχίας με τους λύκους θα μας οδηγήσει σαν πρόβατα στη σφαγή, στην χρεοκοπία, στην διάλυση της ζωής μας, στη δουλειά νύχτα - μέρα, στην αγωνία επιβίωσης και διασφάλισης στοιχειωδών όρων ζωής.

Απαιτούμε

- Να πληρώνουμε τόσο τα χρέη μας προς τους προμηθευτές όσο και τον ΦΠΑ σε αντίστοιχο ποσοστό με το ποσοστό αποπληρωμής των συνταγών μας από το κράτος και τον ΕΟΠΥΥ.
- Κατάργηση του REBATE στους αυτοαπασχολούμενους φαρμακοποιούς.
- Να διασφαλίσει το κράτος την ομαλή χορήγηση φαρμάκων από τους φαρμακοβιομηχάνους και χονδρέμπορους προς τα φαρμακεία, νοσοκομεία, φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. Κατάργηση της πατέντας στο φάρμακο.
- Να εξοφληθούν άμεσα το σύνολο των χρεών προς τα φαρμακεία και τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες υγείας με επαρκή κρατική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, να γίνει άμεσα συμψηφισμός των χρεών προς τα φαρμακεία με τις οφειλές μας για φόρους

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΑΣ Κατάργηση τώρα του νόμου διεύρυνσης του ωραρίου.

Σταθερό υποχρεωτικό ωράριο 40 ώρες την εβδομάδα, με εφημερίες που θα καθορίζονται με ευθύνη των συλλόγων και με κριτήριο την εξυπηρέτηση των φαρμακευτικών αναγκών των ασθενών.

Διεκδικούμε

- Αποκλειστικά δημόσια, καθολική κοινωνική ασφάλιση. Χρηματοδότηση του κλάδου σύνταξης κατά 1/3 από τους φαρμακοποιούς και 2/3 από το κράτος. Ανατροπή όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Απόδοση στο ακέραιο στα ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών του κράτους και της εργοδοσίας και των χρηματικών αποθεμάτων που κουρέψανε. Σύνταξη στα 60 για τους άνδρες στα 55 για τις γυναίκες. Πλήρης κρατική χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας – πρόνοιας. Κατάργηση των εισφορών στον κλάδο Υγείας των εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων, αγροτών.
- Κατάργηση κάθε πληρωμής, συμμετοχής, εισιτηρίων, νοσηλίων για φάρμακα, εξετάσεις, θεραπείες, υγειονομικό υλικό. Πλήρεις παροχές σε όλους, αποσυνδεδεμένες από την ασφαλιστική, εργασιακή, οικονομική κατάσταση, από το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα, την ηλικία κλπ. Κατάργηση των 25€ για την εισαγωγή των ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία και του 1€ για την εκτέλεση κάθε φαρμακευτικής συνταγής. Κατάργηση κάθε λίστας στα φάρμακα.
- Φορολόγησης στο 45% για το μεγάλο κεφάλαιο τους φαρμακέμπορους και φαρμακοβιομηχάνους. Να αυξηθεί το οικογενειακό αφορολόγητο όριο στα 40.000 € συν 5.000 € επιπλέον για κάθε παιδί. Κατάργηση του ΦΠΑ στο φάρμακο. Να καταργηθούν οι έμμεσοι φόροι στο πετρέλαιο θέρμανσης, στα είδη διατροφής, εκπαίδευσης, στις υπηρεσίες υγείας και στα οικιακά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών.
- Κατάργηση των εφημεριών των εγκύων φαρμακοποιών, διασφάλιση κοινωνικών επιδομάτων που να αντισταθμίζουν την απώλεια εισοδήματος και συνολικά λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την προστασία της μητρότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στην περίοδο της εγκυμοσύνης, λοχείας.
- Πλήρης και δωρεάν παροχή δημόσιας προσχολικής αγωγής.

ΣΤΙΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΗ ΨΗΦΙΣΤΕ ΔΗΠΑΚ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

**ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ
ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ,
ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.**

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ



ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΔΗΠΑΚ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ Φ.Σ.Α.

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Α.

1. Ιωαννίδης Τάκης
2. Καβαλάρης Γιάννης
3. Κόχυλα Ξένη
4. Μαυρομάτης Μάνος
5. Μουταβελής Χρήστος
6. Μωυσιάδης Περικλής
7. Πετρόπουλος Κώστας
8. Πυρομάλη Αγγελική
9. Σαρή Νίτσα

Για αντιπροσώπους στον Π.Φ.Σ.

1. Αναγνωστάκης Γιάννης
2. Δουμουλάκη Θεώνη
3. Ζήρου Βασιλική – Γεωργία
4. Ιωαννίδης Τάκης
5. Καβαλάρης Γιάννης
6. Καρακώστας Χρήστος
7. Κόχυλα Ξένη
8. Λομβαρδά Ελπίδα
9. Μαυρομάτης Μάνος
10. Μουταβελής Χρήστος
11. Πετρόπουλος Κώστας
12. Ραβάνης Νίκος
13. Σαρή Νίτσα
14. Σελέκου Χρυσάνθη

Για το πειθαρχικό του Φ.Σ.Α.

Τακτικοί

1. Κόχυλα Πόπη
2. Ραβάνης Νίκος
3. Σελέκου Χρυσάνθη

Αναπληρωματικοί

1. Αναγνωστάκης Γιάννης
2. Καρακώστας Χρήστος
3. Μαρούδα Ευγενία

Αναπληρωματικοί

1. Καραχάλιου Μπούκη
2. Κόχυλα Πόπη
3. Μαρούδα Ευγενία
4. Μωυσιάδης Περικλής
5. Νικηφορίδου Σοφία
6. Παπαδάκη Άννα
7. Πυρομάλη Αγγελική
8. Φαράντου Σταυρούλα

Μετέτρεψε την αγανάκτησή σου σε ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ

Στείλε μήνυμα ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗΣ και ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Ψήφισε

**ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ**